

De verbranding van een rebellenkrant

Op 22 april 1786 staat er een grote menigte voor het stadhuis in Arnhem. Tegen het gebouw is een groot, houten schavot gebouwd. Bovenop staat de beul en naast hem brandt een groot vuur. De menigte voor het schavot is boos, maar ze worden tegengehouden door soldaten. Waar normaal een persoon de doodstraf zou krijgen op het schavot, worden er nu vele honderden krantjes verbrand. De regenten van de stad staan te kijken vanuit de ramen van het stadhuis. Zij lachen en vieren dat de krant eindelijk krijgt wat ze volgens hen verdient.

Patriotten

In 1780 is de bevolking van Arnhem erg ontevreden. Ze hebben niets te zeggen in het bestuur van de stad en moeten veel belasting betalen. De regenten (de mensen die de stad besturen) zijn heel erg rijk en hoeven bijna geen belasting te betalen. De burgers vinden dit erg oneerlijk en eisen meer macht. Het liefste willen ze een democratie: dat iedereen mee kan beslissen in het bestuur. Ze noemen zichzelf patriotten.

Kerkhofoproer

De patriotten in Arnhem worden in 1783-1784 steeds bozer. Dit komt omdat de familie Brantsen, een hele rijke regentenfamilie, een groot, nieuw huis wil bouwen op de plek waar op dat moment het kerkhof staat. De familie Brantsen bepaalt dat het kerkhof dan maar moet verplaatsen naar een gebied buiten de stad. De burgers zijn woedend! Buiten de stad worden namelijk alleen maar misdadigers en criminelen begraven. De burgers worden dus vergeleken met criminelen. Het leidt tot grote opstanden waarbij de patriotten steeds machtiger worden in de stad. Deze gebeurtenissen zouden later bekend komen te staan als de kerkhofoproer.

Een rebellenkrant

In 1786 besluit de Arnhemse patriot Steven van Bronkhorst een artikel te schrijven in de krant. In het artikel heeft hij erg veel kritiek op de regenten van de stad. Hij weet dat de regenten absoluut niet blij met zijn artikel zullen zijn. Onder het artikel besluit hij zijn naam bewust weg te laten. Dat blijkt een slimme zet! De regenten waren zo boos dat ze meteen eisten dat alle exemplaren van de krant moesten worden verzameld. Al deze krantjes werden op 22 april 1786 voor een grote meute verbrand.

Plunderingen en woede

De regenten waren echter nog niet klaar met de patriotten. Ze waren zo boos op hen dat ze samen met een groot leger alle patriotten in 1787 uit het bestuur verjoegen en de stad uit dreven. Daarbij werden hun huizen geplunderd en burgers in elkaar geslagen. Er viel zelfs één dode aan de kant van de patriotten. De regenten waren zo klaar met de patriotten dat ze zelfs in de krant schreven: "U heeft Arnhem met uw brutale, bokachtige bakkes helemaal verpest. Uw dikke kont zal bont en blauw geslagen worden. Wij zullen u op een rooster braden. Adieu strontdonder."



De bevolking van Arnhem kijkt toe terwijl de beul kranten verbrandt. Vanuit het stadhuis kijken de regenten tevreden toe. Prent, achttiende eeuw.