

JAARGANG 4 • EDITIE 2 • WINTERBOEK 2025



Verhalen

VANGERS



ROZET



2025



WINTER DOEBOEK

ROZET.NL/VERHALENVANGERS



WELKOM BIJ DE
NIEUWSTE EDITIE VAN HET

VERHALENVANGERS' DOEBOEK!

Mijn collega's van Rozet, alle vertellers, schrijvers en illustratoren, en ik hebben weer hard gewerkt om een verrassend en inspirerend DoeBoek voor jullie samen te stellen. We hopen dat jullie er net zo van genieten als wij!

Nieuw in deze editie is de manga van Myrthe. Myrthe heeft al heel wat verschillende Verhalenvangersworkshops gegeven en vanaf nu verrijkt ze het DoeBoek met haar manga's als vast onderdeel. Gaaf, toch?! Ook nieuw is het Verhalenvangers Memoryspel op de achterpagina. Je kunt vandaag al beginnen met spelen en je spel na elke volgende editie uitbreiden met nieuwe kaartjes. Spaar ze allemaal! (Hahaha, ik klink nu echt als een reclamefiguur!)



**VERDER NEEM IK JULLIE MEE OP MIJN RUIMTEREIS.
SPANNEND, JOH!**

En omdat we zoveel mooie inzendingen ontvingen bij eerdere winacties, hebben we ook deze keer een heleboel winacties! Voor ieder talent is er wel iets leuks: schrijven, tekenen, knutselen – het zit er allemaal in. We kunnen nu al niet wachten om jullie inzendingen te zien. In de volgende editie laten we de winnende inzendingen zien.

Veel lees- en DOEplezier!
Groetjes, Curio

WAT STAAT ER DEZE KEER IN JOUW WINTERDOEBOEK?

- 3 Terugblik Kinderboekenweek en Sprookjesfestival
- 4 Winnaar tekenwedstrijd Eva
- 5 Kleurplaat van Eva
- 6 **WIN!** Schrijf je verhaal Jari
- 7 Knutselen met Anne

- 8 Manga van Myrthe
- 9 **WIN!** Buitenaards (lekker) recept
- 10 **WIN!** Maak je eigen planeet
- 12 Curio's Boekentips
- 13 Woordzoeker
- 15 Strip van Abe

- 16 Meneertje T ziet sterretjes
- 18 Buitenaards bijzondere dieren door Rob & Aidan
- 19 In de winter naar Rozet!
- 20 Naamgedicht
- 21 Kalender
- 22 Verhalenvangersmemory



BEN JIJ GOED IN KEUZES MAKEN?

OF DOE JE LIEVER ALLES TEGELIJK?

Bij Rozet hebben we de afgelopen tijd zó veel leuks beleefd dat we bijna niet konden kiezen! Tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis en de Kinderboekenweek kwamen meer dan 300 enthousiaste deelnemers langs om mee te doen met onze Verhalenvangersactiviteiten – wat een feestje was dat! Jullie hebben het samen met ons onvergetelijk gemaakt. Bedankt daarvoor!



**DAG
HISTORISCHE
KELDERS**



**IMMERLOO
WORKSHOP
KUNST
VERVALSEN**



**IMMERLOO
KUNST WANDELING
EN WORKSHOP
GRAFITTI**



MADELIEF IS DE WINNAAR

van de tekenwedstrijd van Evaboneva uit de vorige editie van het DoeBoek.

Eva zag duidelijk talent en heeft dit beloond met een tekenboek, haar eigen boek en een prachtige illustratie. Madelief was supertrots en blij.



EVA TOORENENT



Deze tekening heeft ze gemaakt bij de workshop van Eva tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis op 12 oktober in de historische kelders onder Rozet.

Voor de andere deelnemers: ook jullie inzendingen waren mooi! Eva heeft als jonge meid zelf ook aan meerdere tekenwedstrijden meegedaan en lang niet alles gewonnen. Zelfs op de kunstacademie kreeg ze vaak te horen dat haar werk niet goed (genoeg) was. Zij heeft zich hier nooit door laten tegenhouden en is altijd blijven doen waar ze het meest van houdt.

Inmiddels komt bijna haar tweede prachtig geïllustreerde boek uit! Dus blijf tekenen en doe de volgende keer lekker weer mee!





EVA TOORENENT

OP AVONTUUR NAAR DE STERREN!



Stel je voor: je stapt op een koude winternacht naar buiten, kijkt omhoog en ziet een hemel vol sprankelende sterren, glinsterende planeten, en misschien zelfs een vallende ster! Heb jij je ooit afgevraagd wat er allemaal te ontdekken valt daarboven?

In het heelal zijn er miljarden sterren en planeten. Sommigen zijn veel groter dan de aarde, terwijl anderen zo klein zijn dat je ze nauwelijks kunt zien. Maar stel je eens voor...
Wat als er op een van die planeten wezens wonen die we nog nooit hebben ontmoet? Misschien wel groene buitenaardse vrienden met drie ogen en een glinsterende huid? Of astronauten die al jaren rondzweven in de ruimte en alles weten over zwarte gaten? Wat als jij een ruimtereiziger was? Waar zou je naartoe gaan?
Naar de rode planeet Mars om mysterieuze rotsen te onderzoeken?
Of liever naar Saturnus vliegen om te zweven tussen de ringen van ijs en steen?

SCHRIJF JE EIGEN RUIMTEVERHAAL!

Nu is het jouw beurt om een avontuur te bedenken. Schrijf een spannend verhaal over een reis naar een verre planeet, een ontmoeting met een buitenaardse vriend, of een geheimzinnige ster die plotseling aan de hemel verschijnt.

Laat je fantasie de vrije loop en vergeet niet om een tekening van je ruimteavontuur erbij te maken! Deel je verhaal en tekening met ons via verhalenvangers@rozet.nl.

WIN EEN LEUKE PRIJS EN WIE VEET
SCHITTERT JOUW WERK IN HET VOLGENDE
VERHALENVANGERS DOEBOEK!



Buitenaards avontuur

Staren naar de sterrenhemel. Droom jij er van om op ontdekkingsstocht te gaan naar een verre planeet?

Trek je astronautenpak aan en reis mee. Maak je eigen planetenstelsel.

Hoe je dat doet? Dat lees je op deze pagina.

Veel knutselplezier.

Wat heb je nodig:



twee stevige takjes uit het bos



schaar

touw -een draadje wol mag ook-



grijs potlood



kleurpotloden of stiften



wat dikker papier om de planeten op te tekenen

KNUTSELEN MET ANNE



teken alle planeten op dik papier of karton en kleur ze in



knop de takjes met touw goed aan elkaar

horizontaal...



en verticaal

touwtje bovenaan om je sterrenstelsel op te hangen



knop net zo veel touwtjes als planeten aan de stokjes en... misschien een paar extra touwtjes voor raketjes en astronautjes

Kun jij al een aantal sterren aan de hemel ontdekken?



knip alle planeten uit en maak er een klein gaatje bovenin

Tip!

Je kunt ook een klerhanger gebruiken om touwtjes en planeten aan te knopen. De planeten hang je dan naast elkaar.



©anneluchies.nl

BLITENAARDSE AVONTUREN



ER MOETEN VAST SPANNENDE VERHALEN TE VINDEN ZIJN IN DE RUIMTE!



Door: Myrte Yedema
AmiMyrte.com

www.myrte.com

WIN! BUITENAARDS (LEKKER) RECEPT

Hoi allemaal. Weten jullie wat mijn lievelingseten is? Lettersoep! Letters is het belangrijkste ingrediënt. Goed roeren tot er woorden ontstaan. Met een snuffe cijfers en een sausje van leestekens (je weet wel; punten, komma's, streepjes, vraagtekens en uitroepetekens)! En hier en daar een vrolijke illustratie. Gemaakt met flink wat fantasie en liefde! Dat proef ik! En hoe meer ik ervan eet, hoe voller ik word! Dan voel ik me helemaal warm en tevreden van binnen!

EN NU GA IK JOU VRAGEN JE EIGEN, BUITENAARDS LEKKERE RECEPT TE BEDENKEN.

INGREDIËNTEN

HOE MAAK JE HET?

HOE ZIET HET ERUIT?
TEKEN/SCHRIJF/PLAK JE RECEPT HIERONDER

Deel jouw recept met ons via verhalenvangers@rozet.nl,
wie weet win jij een prijs!



DE RAKETSTOEL

Psghjjjjjjjj... Mijn boekenbillen drukken zich plat tegen de stoel terwijl ik door de lucht schiet. Mijn bladzijden wapperen wild in mijn gezicht terwijl ik door de bibliotheek vlieg! Ik ben bang dat ik tegen een boekenkast aanknal, maar dan zie ik een open raam bij de stripboeken. Pfoe, net op tijd! Ik ontwijk de hekken rondom de glijbaan en zoef door het raam naar buiten. De raketstoel stijgt steeds hoger... en voor ik het weet, ben ik ver van huis.

Wat begon als een leuk experiment in de MakerCosmos – een raketleesstoel bouwen – blijkt ineens écht te werken! Supervet, maar nu het zover is, vind ik het ook een beetje spannend. Nog nooit ben ik zo hoog geweest!

Als ik naar beneden kijk, verdwijnt mijn huis tussen de gebouwen van Arnhem. Ik scheer langs de top van de Eusebiuskerk, en het Gelredome lijkt wel een klein grijs legoblokje. Zelfs de Rijn is nu niets meer dan een zilveren kronkel. Dan kijk ik omhoog en zie ik dat de lucht donker is geworden. Ik ben met mijn raketstoel de ruimte in gevlogen! Om me heen fonkelen duizenden sterren.



En daar, recht voor me, zie ik een planeet opduiken! Ik stuur er recht op af... Ik ben er nog maar een paar honderd meter vandaan... KNALLLLL! Met een harde klap land ik op de planeet en laat een grote krater achter. Even zie ik sterretjes. Maar zodra mijn zicht weer terugkomt, schrik ik me rot! Overal staan ruimtewezens om me heen, en ze lijken precies op... mij! Blijkbaar ben ik geland op Mercurio...



**HOE ZOU JOUW EIGEN
PLANEET ERUITZIEN?**

Ontwerp op de pagina hiernaast je eigen planeet en geef het een naam! Je kunt het inkleuren, maar je kunt ook eens creatief zijn met verf, knipsels of pastelkrijt. Deel je creatie met ons via verhalenvangers@rozet.nl en maak kans op een leuke prijs!





WELKOM OP PLANEET



CURIO'S BOEKENTIPS



André het astronautje, hoe word je astronaut?

André Kuipers, 4 +

Het astronautje André en Astromuis krijgen bezoek van zijn neefje Max en nichtje Mia, samen met hun knuffels Raf en Ham. Max en Mia zijn erg onder de indruk van alles wat zij zien op de kamer van André en stellen al snel de vraag:

'Hoe word je eigenlijk een goede astronaut?' André vertelt dat je onder meer veel moet sporten, van alles over de planeten moet weten en veel talen spreken. Ook laat hij zien hoe een raket werkt en ten slotte neemt hij ze 's avonds als het al donker is mee naar de duinen, waar ze de sterrenhemel bekijken.

Het hele soepzootje, het ontstaan van het heelal, de aarde, de mensen en de rest, Floor Bal & Sebastiaan Van Doninck, voorlezen 5+, zelf lezen 8+

Hoe zijn de aarde, de zon en de maan ontstaan? En hoe kwam de mens op de aarde? Al dit soort vragen worden beantwoord met paginagrote kleurenillustraties



Hubbelbubbelprik (met extra prik), Yentl Schieman & Christine de Boer, 8+

Ko is dol op hubbelbubbelprik. Hij vindt het eigenlijk veel te zoet, maar al die bubbels... het liefst schudt hij de hele fles door elkaar! Naast de hubbelbubbelprik vindt hij nog iets razend interessant: sterren en planeten. Op een avond wil hij heel, héél graag op ontdekkingsreis naar het heelal, en dan gebeurt er iets heel, héél onverwachts...



Op Spotify vind je een hele afspeellijst met liedjes van **Yentl & De Boer** (die hebben dit boek geschreven, maar maken ook een heleboel grappige liedjes!) die bij het boek hoort. Wanneer er een songtekst staat, kun je het liedje afspelen. Hoe cool! Boek geschreven door het muzikale cabaretduo 'Yentl & De Boer'.

Het kleine heelal, Annejan Mieras, 10+

Raaf woont tijdelijk samen met haar moeder op een camping, waar in de herfst niets te beleven lijkt te zijn. Ze is geschorst van school, haar vader heeft oponthoud met de sleepwagen en ze hebben thuis lekkage. Het is herfst en er is niemand op de camping. Best saai dus. Maar dan ziet ze Nicolaas, de zoon van de campingbaas in het mysterieuze bos achter de caravans. Wat is daar allemaal te beleven? En waarom komt haar vader niet terug?

Een bal in het heelal, Margaretha van Aniel, 7+

Sam is dol op voetballen. Hij kan zó hard trappen, dat zijn bal in de ruimte belandt! Daar ontmoet hij Maartje van de maan, met wie hij een elftal samenstelt. Zo vliegt de bal door ons hele zonnestelsel en uiteindelijk...



Be@d
met de
Gouden
Griffel
2024



LOS JIJ DE WOORDZOEKER OP?

S	U	N	E	V	L	P	E	D	R	A	A	T	R	L
R	M	N	O	P	L	A	N	E	E	T	A	Z	S	A
A	A	E	E	U	T	E	L	I	S	G	S	T	L	I
M	A	S	T	Z	I	R	J	E	T	U	E	A	E	K
D	N	O	U	L	E	U	O	R	E	R	F	P	B	A
S	A	E	A	I	P	W	A	O	R	H	K	O	B	M
A	S	E	P	I	R	W	E	E	E	O	R	L	U	E
T	T	A	T	T	Z	U	N	T	M	T	U	L	B	L
U	E	E	N	I	U	S	C	E	M	M	E	O	L	K
R	R	K	T	D	T	N	E	R	N	I	E	M	E	W
N	O	V	A	E	R	T	U	O	E	O	U	O	B	E
U	I	R	L	R	V	E	E	S	R	M	Z	R	B	G
S	D	S	R	E	K	C	O	R	E	T	M	I	U	R
T	E	I	L	L	E	T	A	S	H	A	L	E	H	N
L	I	C	H	T	J	A	A	R	U	R	A	N	U	S

- Aarde
- Alien
- Andre
- Apollo
- Asteroïde
- Heelal
- Hubbelbubbel
- Jupiter
- Komeet
- Laika
- Lichtjaar
- Maan
- Mars
- Melkweg
- Mercurius
- Meteoor
- Neptunes
- Planeet
- Pluto
- Raket
- Ruimterockers
- Ruimtewezen
- Satelliet
- Saturnus
- Ster
- Sterrenstelsel
- UFO
- Uranus
- Venus
- Zon
- Zwart Gat





HELP, mijn potlood is KAPOT!
KAN JIJ mijn STRIP AFMAKEN?

AFMAAK STRIP:

TEKEN, SCHRIJF &
KLEUR OM DE STRIP
AF TE MAKEN.



WAT ZULLEN WE
VAN DEZE APPEL
MAKEN?



SOUABE.NL

DOOR: ABE BORST



SQUABE.NL
DOOR: ABE BORST

STERREN VERTELLEN



MENEERTJE T ZIET STERRETJES



MENEERTJE T

JUFFIE WAUW

Meneertje T  woont samen met Juffie Wauw  bij Sanne  in het Regenbooghuis. Meneertje T houdt van koffie maar lust geen thee. Juffie Wauw is een pauw en vindt zichzelf WAUW-tastisch. Samen beleven ze avonturen in de kleurrijke omgeving van Onder de Regenboog, waar alles bespreekbaar is en waar je kan zijn wie je bent!

Het is kerstvakantie en Meneertje T en Juffie Wauw spelen buiten. Ze zijn een boomhut aan het maken.

-  Jongens, het wordt donker, we gaan zo eten!
-  Okeeeee. Juffie, mag ik nog even de hamer?
-  Ja hoor, maar moeten we niet nu naar binnen?
-  Nog ff deze spijker opnieuw erin slaan.
-  Opnieuw?
-  Ja kijk dan, hij zit scheef.



Meneertje T begint met de hamer aan de schuine spijker te trekken. Hij zit goed vast en hij moet veel kracht zetten en dan opeens... trekt hij met een grote zwaai de spijker én de hamer uit de boom. Maar hij zette zoveel kracht dat de hamer tegen zijn hoofd aan komt. Juffie Wauw schrikt zich een hoedje.

-  Oh Meneertje T! Gaat het wel?
-  Ja hoor, niets aan de hand. Ik kan wel tegen een stootje.

Maar Juffie Wauw ziet toch wat bloed op het hoofd van Meneertje T. Ze wijst ernaar en zegt:

-  Uhm, ik wil je niet wauw-achtig angstig maken. Maar uhmm... je hoofd bloedt...

Meneertje T voelt aan zijn hoofd en kijkt dan naar zijn vingers die een klein beetje onder het bloed zitten.

-  AAAAAAAAAAAAAAH, SANNNEEEEEEE..... HELLLLLPPPPPPP

Sanne wilde net de pan met spaghetti op tafel zetten, maar hoort Meneertje T gillen en laat per ongeluk de pan uit haar handen vallen. Ze rent naar buiten.



 Wat is er? Meneertje T? Wat?

Sanne komt aangerend bij de boomhut en Juffie wauw wijst naar het hoofd van Meneertje T.

 Ik ben een beetje duizelig... ik zie een heleboel sterretjes... ik denk dat ik even moet gaan liggen.

Meneertje T gaat liggen in het gras. Sanne komt bij hem zitten.

 Laat me eens kijken.

Sanne kijkt naar het hoofd van Meneertje T. Ze ziet alleen een schaafwondje op zijn hoofd.

 Meneertje T! Je gilt alsof je al je botten in je lichaam hebt gebroken. Je hebt alleen een schaafwondje.

 Een schaafwondje. Ik bloed als een tomatenketchupfles die lek is. Ik krijg meteen zin in frietjes.

 Och, och, och. Meneertje T. Wat ben jij toch een dramaqueen. Ik dacht dat ik dat was van ons twee. Maar deze performance, daar kan ik nog wat van leren.

 Nou, deze dramaqueen ziet anders nog steeds heul veel sterretjes.

Sanne kijkt omhoog en begint te lachen. Ze gaat naast hem liggen in het gras.

 Dat zijn echte sterren lieverd. Kom maar naast ons liggen Juffie Wauw. Dan zie je ze ook.

Juffie Wauw komt naast Sanne en Meneertje T liggen en ziet de prachtige kleine glinsteringen in de lucht.

 Wat zijn ze toch prachtig hè.

 Het zijn er ook zoveel! Ik kan ze niet eens tellen zoveel!

 Wisten jullie dat er meer sterren in het heelal zijn dan zandkorrels op ALLE stranden op aarde?

 Wow. Dat is echt heul veel.

 Dat is echt wauw-tastisch veel.

 Kom, we vatten kou als we hier blijven liggen in het gras. We gaan naar binnen.

 Ohjaaaaa we gingen eten! Ik heb honger. Wat gaan we eten?

 Uhm nou, ik heb misschien net een pan met spaghetti op de grond laten vallen...
Ik denk dat we frietjes gaan halen. Is dat een goed idee?

 Wat toevallig. Daar had ik net zin in. Met ketchup he!

Sanne en Juffie Wauw moeten lachen. Ze gaan snel naar binnen en eten die avond lekker frietjes, mét ketchup uiteraard.



Sanne Verboom

BUITENAARDS BIJZONDERE DIEREN

DOOR ROB & AIDAN

Hallo allemaal, daar zijn we weer! We hebben opnieuw een paar leuke dierenweetjes voor jullie verzameld. Deze keer gaan we op avontuur met dieren die er echt buitenaards uitzien!



NAAKTE MOLRAT

We beginnen met de naakte molrat. Dit bijzondere dier leeft onder de grond in de Hoorn van Afrika en gedraagt zich net als een mier – ze wonen namelijk in een kolonie, met een koningin die als enige jongen krijgt. Bij ons kun je een naakte molrat bewonderen, al zit hij wel in een pot met sterk water. Wil je liever een levend exemplaar zien? Ga dan eens naar Wildlands in Emmen!

BABIROESSA

Nu nemen we jullie mee naar Indonesië, waar de babiroessa rondloopt. Zijn naam betekent “zwijnshert,” en dat is niet zo gek: hij lijkt op een zwijn, maar de mannetjes hebben slagstanden die recht uit hun snuit omhoog groeien – soms zelfs helemaal in hun schedel! Ze gebruiken die indrukwekkende tanden om te vechten en voedsel te zoeken. We hebben een babiroessaschedel in onze collectie, en die nemen we graag mee naar presentaties. Dit is trouwens een van Aidan’s favorieten!



KRAACHAGEDIS

Hebben jullie wel eens van de kraaghagedis gehoord? Dit stoere beestje woont in het noorden van Australië en het zuiden van Nieuw-Guinea. Als hij zich bedreigd voelt, zet hij zijn 30 centimeter grote kraag op, maakt sissende geluiden en rent dan recht op zijn vijand af. Ik zou wel weten wat ik zou doen als zo'n hagedis op me afstormt... heel hard wegrennen!



OKAPI

Tot slot keren we terug naar Afrika, naar de bossen van Congo, waar de okapi leeft. Soms wordt hij aangezien voor een zebra vanwege zijn strepen, maar eigenlijk is hij familie van de giraffe. Hij wordt ook wel bosgiraffe genoemd en heeft kleine hoorns, net als zijn lange neef. Met zijn 35 centimeter lange tong plukt hij bladeren van de bomen. Wist je dat de okapi pas in het begin van de vorige eeuw werd ontdekt? Als je er zelf eentje wilt zien, kun je het beste een bezoekje brengen aan Diergaarde Blijdorp of Safaripark Beekse Bergen.

Dat was het voor deze keer! Hopelijk zien we jullie bij een van onze presentaties. Laat ons dan meteen even weten wat jullie van onze dierenweetjes vinden!

DE MEEST FANTASTISCHE DIEREN TER WERELD

Dit boek is écht een aanrader voor iedereen die van dieren houdt! Het staat vol met schitterende verhalen over dieren die zich op unieke manieren hebben aangepast aan hun omgeving. Daardoor hebben ze stuk voor stuk bijzondere eigenschappen gekregen. De Latijnse (wetenschappelijke) namen zijn trouwens met opzet veranderd in grappige namen, zodat je er dubbel van kunt genieten! Je leest bijvoorbeeld over de gerenoeek, een soort antilope met een lange nek, en de naakte molrat, die je zelfs kunt zien bij onze presentaties. De grappige tekeningen van deze bijzondere dieren maken het helemaal af. Een feest voor elke dierenliefhebber!



IN DE WINTER NAAR ROZET!

Op een vroege winterochtend staart Curio door het raam van Rozet naar buiten. Het centrum van Arnhem schittert van de mooie lichtjes. "Ik wil naar buuuuuiten!" roept hij uit, terwijl hij in één wilde glijpartij vijf verdiepingen van de trap naar beneden roetsjt. Ongeduldig maakt hij een halve draai door de draaideur en springt eindelijk naar buiten. "Brr, wat is het koud!" zegt Curio teleurgesteld, terwijl hij meteen handenwrijvend terug naar binnen vlucht. Met een beteuterd gezicht sjokt hij weer de vijf verdiepingen op, terug naar zijn slaapkamer voor een dutje. "Joepieeeee!!!" Met een schok schiet Curio wakker. Hij kijkt op zijn wekker en schrikt zich nog eens rot. "Is het al twee uur?!" Snel strompelt hij de trappen weer af, terwijl het vrolijke geroezemoes steeds luider klinkt. "Alle sterren nog aan toe!" "Deze dieren lijken wel op ruimtewezens!" "Whaaa, ik ben een alien!" denkt hij bij zichzelf. Het klinkt alsof er beneden een hoop pret te beleven valt.

Op de tweede verdieping, bij de jeugdafdeling, is het inderdaad een feest van activiteiten. Een fantastische speurtocht leidt langs kleurrijke planeten, een jongen vertelt samen met zijn vader verhalen over bijzondere wezens die wel uit een andere wereld lijken te komen, en een enthousiaste jongedame schminkt kindergezichtjes om in echte ruimtewezens. Even verderop is een vrouw druk bezig met papier, lijm en scharen om samen met de kinderen buitenaards mooie knutselwerkjes te maken. Iedereen doet lekker mee en geniet volop!

Na een heerlijke avondmaaltijd en het lezen van een nieuw hoofdstuk uit Het kleine heelal van Annejan Mieras, werpt Curio nog eens een blik op de prachtige lichtjes buiten. Maar dit keer is hij beter voorbereid: met een warme muts op, een dikke sjaal om, en wanten aan, stapt hij weer naar buiten. Voor de zekerheid neemt hij een mok dampende chocolademelk mee. Het is nog steeds koud, maar Curio voelt zich nu klaar voor het avontuur. Hij wandelt een stukje en komt bij de Eusebiuskerk, die imposant boven hem uittorent. Maar dan ziet hij iets nog mooiers: wel een miljoen sterren fonkelen aan de heldere hemel. Curio krijgt het er helemaal warm van!

Wil jij ook avonturen beleven in Rozet? Er staan weer gezellige activiteitenmiddagen op de planning, zoals een speurtocht, een workshop Airbrush, een show van Mad Science en nog veel meer! Bekijk het volledige winterprogramma op rozet.nl/verhalenvangers.



NAAMGEDICHT



In januari start ieder jaar de poëzieweek. Deze week kan je ontdekken hoe leuk maar ook fijn poëzie kan zijn. In gedichten kan je veel vinden: plezier, grapjes maar ook begrip en zelfs troost. Door een gedicht kan je op een andere manier naar de wereld leren kijken.

Poëzie hoeft niet moeilijk te zijn, het hoeft ook niet te rijmen. Ik heb bijvoorbeeld een naamgedicht gemaakt met de letters van mijn naam of het woord 'Heelal':

C Camera is waar ik het liefst achter sta

U it de spotlight voel ik me het best

Rozet heeft me daar juist in gezet

i ntussen begin ik er steeds meer aan te wennen

O m mezelf door jullie te laten kennen.

H emeltjelijf wat een ruimte

E r komt echt geen einde aan

E n als je sterren ziet stralen

L ijkt het net of ze eeuwig bestaan

A ls astronaut kun je daar nooit verdwalen

L oop je licht als een veer op de maan



**NU HEB JE NOG IETS MEER OVER MIJ ONTDEKT! IK BEN OOK BENIEUWD NAAR JOU!
SCHRIJF JIJ OOK EEN NAAMGEDICHT OVER JEZELF VOOR MIJ?**

KALENDER

ER IS ALTIJD WAT TE DOEN IN ROZET.
 MAAR IN WELKE PERIODES KAN IK
 EXTRA VEEL ACTIVITEITEN VERWACHTEN?



	Wanneer	Leeftijd	Thema
KERSTVAKANTIE	21 december t/m 5 januari	3-12 jaar	Heelal
NATIONALE VOORLEESDAGEN	22 januari t/m 1 februari	0-6 jaar	Rinus
POEZIEWEEK	30 januari t/m 5 februari	6-12 jaar	Lijfelijkheid
VOORJAARSVAKANTIE	1 maart t/m 9 maart	3-12 jaar	Onderwaterwereld
WERELDVERTELDAG	20 maart	alle leeftijden	
MEDIA UKKIE DAGEN	4 april t/m 11 april	0-6 jaar	
MEIVAKANTIE	19 april t/m 4 mei	3-12 jaar	Prehistorie

KINDERJURY
 10 februari
 Bekendmaking 12 nominaties
 Lekker lezen!

6 t/m 22 mei Stemweken
 Stem (online!) op jouw favoriete boek!

28 mei bekendmaking
 winnaar Kinderjury



NIEUW! VERHALENVANGERS' MEMORY

We geven je nu al de eerste 12 kaartjes. In de volgende edities vind je uitbreidingssets!
Wil jij ook je eigen memorykaart in het DoeBoek? Maak hier in het vak een tekening en deel deze met verhalenvangers@rozet.nl. Wie weet zit jouw kaartje de volgende keer in de uitbreidingsset!







[ROZET.NL/VERHALENVANGERS](https://www.rozet.nl/verhalenvangers)